



Christus onder ons¹



Half maart bezocht ik het Marius van Dokkum Museum in Harderwijk. Ik kende wel wat schilderijen van hem, maar ik was nog niet eerder in het museum geweest. Veel schilderijen van deze hedendaagse kunstenaar brengen een glimlach op je gezicht. Er zit humor in, maar als je goed kijkt dan houdt de schilder ons ook een kritische of onverwachte spiegel voor. Onder het alledaagse gaat meer schuil dan je denkt.

Dat geldt ook voor het schilderij 'Boslandschap'. Je ziet de bomen mooi in blad, een greppel, stukjes van een blauwe lucht en door de bladeren heen het licht van de zon. Voor wie af en toe door de bossen wandelt een vertrouwd en herkenbaar beeld. Maar als je goed kijkt is er meer. Neem - voordat je verder leest - even de tijd om het schilderij aandachtig te bekijken...

¹ Schilderij: Marius van Dokkum. Foto: Art Revisited, Tolbert NL. Met toestemming van Art Revisited opgenomen in deze nieuwsbrief. Verspreiding buiten deze nieuwsbrief zonder toestemming van Art Revisited niet toegestaan.

Zie je het? Of beter gezegd: zie je Hem? Hij dringt zich niet aan je op. Maar als je Hem eenmaal gezien hebt, kun je niet meer om Hem heen. Het licht blijkt niet zomaar zonlicht te zijn, het is het licht van de Opgestane. Midden in het bos verschijnt het gelaat van de Levende. Zijn handen - getekend door het lijden - openen zich naar de kijker.

Het bos is voor velen een plek om te genieten van rust, oude bomen en zingende vogels. Zeker in ons land, met bewegwijzerde routes en een GPS signaal. Maar vanouds is het bos ook een plaats waar je kunt verdwalen. Waar je alert bent voor de schaduw achter een boom of het geritsel in de bosjes. Midden in ons leven - in onze rust en onze angst, in vreugde en verdriet, in dankbaarheid en schuld - kruist de Levende onze weg. Je ziet zijn handen, de wonden van zijn lijden. Ontvankelijke handen, verwelkomend. Je ziet zijn ogen. Hij kijkt ons aan, met ontferming bewogen.

Met Paulus belijden we dat de gemeente het lichaam van Christus is. Hoe zijn wij als kerk aanwezig onder de mensen? We zijn misschien wat onzichtbaar. Het kerkgebouw staat in het centrum, maar de geloofsgemeenschap bevindt zich op veel plekken in de marge. Kwetsbaar en moeilijk zichtbaar. Dat doet pijn, want het gaat om meer dan statistieken. Het zijn mensen die je dierbaar zijn en die je mist. Toch is het niet *alleen* verlies. Juist in onze kwetsbaarheid weten we ons afhankelijk. We mogen eerst het licht van Christus ontvangen en vervolgens daarvan delen. *De kerk is van Christus*. Zij is getekend met de wonden van zijn lijden. Zijn er ontvankelijke handen die kwetsbare en feilbare mensen welkom heten? *De kerk is van Christus*. De Levende Heer ziet ons met ontferming aan. Heeft de gemeente een genadevolle blik die mensen ziet, in hun vreugde en hun verdriet? Waar die zegenende handen en opmerkelijke ogen zijn, daar is Christus onder ons.

De lichtvorst, de ontluisterde²

De lichtvorst, de ontluisterde,
verheft zijn aangezicht,
de zon die wij verduisterden
breekt uit in stralend licht.

De glorie van de dageraad
verleent een hof zijn pracht,
geweken is het rouwgewaad,
de smartelijke nacht.

Nu ons een licht is opgegaan,
gewenteld onze steen,
komen wij oog in oog te staan,
niet langer dood-alleen.

O teken dat zijn handpalm siert,
zijn hartstreek en zijn voet,
zijn onmacht heeft gezegevierd,
de onschuld van zijn bloed.

De liefde toont zijn aangezicht,
een zonnelied breekt aan,
vandaag zien wij het levenslicht,
de Heer is opgestaan.

² Jaap Zijlstra, Lied 633 Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk.

Grijs en groen - over generaties in de kerk - Save the date



In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel gasten. Zij kwamen af op de lezing die Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven. Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. We gaan dan aan de hand van een inleiding en thematafels verder met elkaar in gesprek. Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was: van harte welkom. Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kun je bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/I5Si2_kdMmk. Daarmee kun je je geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven. Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen. Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door! Als je komt, stuur dan een mail aan de scriba van de classis: ccVeluwe@kpnplanet.nl. Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

Kerk in Actie



In april organiseren de consulenten van Kerk in Actie weer een aantal informatieavonden op verschillende locaties in Gelderland en Flevoland. Het thema van deze avonden is 'Hoe kom je armoede op het spoor?' Daar kunnen wij aan toevoegen 'in je eigen stad, dorp en omgeving'. Een thema dat vaak terugkomt in onze gesprekken met gemeenten. Wij hopen een aantal praktische handreikingen te kunnen doen waar je als diaconie mee aan de slag kunt. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, want er zijn al veel goede en mooie initiatieven. Kerk in Actie consulenten in Gelderland en Flevoland, Jaantje Vink en Arjen Overweg, zijn gastvrouw en gastheer op deze avonden. Het programma richt zich op diaconieën, diaconaal werkers en iedereen die diaconaal betrokken is bij de nood dichtbij. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur en worden gehouden op de volgende data en plaatsen: 10 april Eibergen, **11 april Kootwijk (Veluwe)**, 17 april Dieren, 18 april Lelystad, 24 april Culemborg. De diaconieën ontvangen binnenkort een gedetailleerde uitnodiging met daarin het programma en de exacte locaties. Opgeven voor deze avonden kan nu al [via deze link](#). Wij kijken ernaar uit om jullie weer te ontmoeten!

Consulenten Kerk in Actie,

Jaantje Vink, j.vink@protestantsekerk.nl, 06 15900278

Arjen Overweg, a.overweg@protestantsekerk.nl, 06 21419631

Oecumenisch Beraad Fugo

Een aantal keren per jaar komt het oecumenisch beraad FUGO bij elkaar. In dat beraad ontmoeten vertegenwoordigers van kerken uit Flevoland, Utrecht, Gelderland en Overijssel elkaar. Op dit moment zijn er vertegenwoordigers van de volgende kerken lid van dit beraad (op persoonlijke titel of namens het kerkgenootschap): Christelijke Gereformeerde Kerk, Oudkatholieke Kerk Nederland, Oriëntaals Orthodoxe Kerk in Nederland, Oosters-Orthodoxe Kerk in Nederland, Rooms-Katholieke Kerk Nederland, Leger des Heils, Anglicaanse Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland.

We bespreken met elkaar wat er actueel speelt in 'onze' kerken en verdiepen ons in elkaars traditie. In maart hebben we - op verzoek van het aartsbisdom Utrecht - onze bijdrage geleverd aan het synodale gesprek dat op dit moment gevoerd wordt in de Rooms-Katholieke Kerk. We hebben gesproken over de doop, het sacrament dat ons als christenen uit verschillende kerken samenbindt. Wie meer wil lezen over het synodale gesprek, kan terecht op de [website van de RKK](#). Zie voor een verslag van een eerdere bijeenkomst [de website](#) van classispredikant Klaas van der Kamp.

Echtscheiding, emoties en geloof

Het predikantsechtpaar ds. Iwan en Diana de Graaf, zal een bijzondere avondserie leiden over een onderwerp dat velen van ons rechtstreeks of zijdelings raakt: echtscheiding en geloof. Iwan en Diana delen hun ervaring van echtscheiding en hertrouwen. Hun persoonlijke reis heeft hen geïnspireerd om anderen te begeleiden die door soortgelijke uitdagingen gaan. De eerste avond van deze serie, getiteld 'Echtscheiding: Emoties en Geloof' zal een gelegenheid zijn waarin Iwan en Diana hun eigen ervaringen zullen delen. Ze zullen zich richten op de complexe gevoelens die gepaard gaan met het proces van scheiden, zoals verdriet, verwarring en wanhoop, en hoe deze emoties verweven kunnen zijn met iemands geloofsovertuigingen. Het echtpaar nodigt ons allen uit om deel te nemen aan deze avond, ongeacht of we zelf direct met echtscheiding te maken hebben gehad. We geloven dat de avond een waardevolle gelegenheid zal bieden om te leren hoe elkaar en anderen te steunen in een sfeer van begrip en medeleven. Laten we ons verenigen in geloof en compassie, en samen groeien in onze reis van genezing en hoop. De avond zal plaatsvinden op 14 april 2024 om 19.00 uur in de Eben Haëzerkerk, Nieuwe Kerkstraat 106 in Nijkerkerveen. Voor meer informatie over deze avondserie kunt u per email contact opnemen met ds. Iwan en Diana de Graaf: scheiding.toerusting@gmail.com.

Werkgroep Kerk en Harderwijk



In Harderwijk is de werkgroep 'Kerk en vluchteling Harderwijk' sinds 2015 actief. Aanleiding was de komst van een AZC. Door de samenwerkende kerken worden op zondagmiddag internationale diensten georganiseerd. Daarnaast zijn er doordeweekse activiteiten, zoals vluchtelingenmaatjes, mannen- en vrouwenavonden. Op de [website](#) kunt u meer informatie vinden en u kunt zich ook op de nieuwsbrief abonneren. Hierbij een stukje uit de vorige nieuwsbrief:

"Mannen uit het azc en statushouders op een ontspannen manier in contact brengen met andere mannen uit Harderwijk. Dat is het doel van de mannenavonden in het House of Joy. Tijdens de eerste mannenavond van dit jaar was er een gezellige bingo-avond. Ook werd er een keer een uitstapje georganiseerd naar de Grote Kerk in Harderwijk. De mannen werden opgehaald bij het azc om samen naar de kerk te gaan, waar een gids veel wetenswaardigheden over het eeuwenoude gebouw vertelde en daarbij in het Arabisch werd vertaald door een statushouder. Na afloop was er een nog ontspannen samenzijn met koffie en thee. "We hebben een leuke, leerzame, verbindende en gezellige avond gehad. Dat is uiteindelijk het doel", zegt Paul van Liempt, een van de organisatoren, na afloop. De komende maanden zijn er weer diverse mannenavonden gepland in het House of Joy. "We gaan kijken of we deze nog beter bekend en zichtbaar kunnen maken, zodat hopelijk nog meer asielzoekers en statushouders de weg naar deze avonden weten te vinden."

Geruchtdag Grond!

Wat is een verantwoorde verhouding tot de aarde? Welke theologische gezichtspunten helpen ons daarin verder en welke hinderen ons? En wat doen we als kerken eigenlijk met onze grond? Deze dag is een samenwerking met het onderzoeksteam 'Grond' van de PThU. Er zijn lezingen door Mirella Klomp (initiator en projectleider onderzoeksproject 'Grond' van de PThU) en Jan van der Stoep (bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie). Daarnaast kun je meedoen aan verschillende workshops. De dag wordt gehouden op 19 april, van 10.00 uur - 16.00 uur in Nieuw Hydepark Doorn. Zie voor meer informatie over het programma en voor aanmelding de [website van Op Goed Gerucht](#).

Resonantie: preken in tijden van versnelling en vervreemding

In juni komt de bekende Duitse socioloog Hartmut Rosa naar Groningen. De PThU, CHE en IZB organiseren voor predikanten, kerkelijk werkers en studenten de unieke mogelijkheid om tijdens een tweedaagse conferentie (6 en 7 juni) kennis te maken met Hartmut Rosa en zijn denken vanuit 'resonantie'. Theoloog des Vaderlands Kees van Ekris, prof. Sabrina Müller (Theologische Faculteit Bonn), lector Jan Martijn Abrahamse (Christelijke Hogeschool Ede) en anderen gaan in op het werk van Rosa en zullen spreken over "preken in gesprek met tijdgenoten". Als afsluiting van de conferentie wonen we de lezing van Hartmut Rosa bij (in de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33). Zie voor het programma en praktische informatie de [website van de PThU](#).

Verduursamen met Franciscus - Oriëntatiedag cursusleiders



Op 22 april 2024 is de oriëntatiedag voor nieuwe cursusleiders bij het cursusboek 'Verduursamen met Franciscus'. Eén van de cursisten komt over de ervaringen vertellen. Het is erg leuk om meer achtergrondinformatie te krijgen bij het cursusboek, tips over de opzet en focus van de cursus en elkaar

te ontmoeten en onderling te inspireren. Van harte welkom als je met de cursus aan het werk wilt gaan of geïnspireerd wilt worden. Kom je meedoen?

Aanmelden en info: info@corinnegroenendijk.nl. Zie voor meer informatie - waaronder een startdag voor cursusleiders en een reis naar Assisi - de [website](#).

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**



Je ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat je betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Voel je vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in het kerkblad of op de website van je gemeente. In de Nieuwsbrief is ook ruimte voor initiatieven of ervaringen uit de gemeenten in de classis. Stuur dus gerust iets in.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77